

*Deze bundel bevat het volledig dichtwerk van Willem Elsschot; de vier eerste gedichten, ook het laatste, worden hier voor het eerst gepubliceerd. «Gedichten» werd door Georges ontworpen en met de hand gezet uit de Euphorion van Walter Tiemann, gegoten door Gebr. Klingspor; Maximilian heeft het, met toewijding, op de handpers gedrukt, op «Zerkall-Bütten» papier door Armin Renker mild voor ons uitgelezen. Van deze uitgave werden honderd en tien exemplaren gedrukt, voorbehouden aan de leden van de bibliophielenvereniging «In de vier winden». Antwerpen, Mei 1954.*